

Linkse lente zonder liberaal onkruid



Waarom zouden linkse partijen niet kunnen wat rechtse partijen als CDA en VVD al zo lang als gewoonte hebben? Namelijk samen regeren als ze daartoe door de kiezer in de gelegenheid worden gesteld! En zelfs als ze samen minder dan 75 zetels hebben, doen ze hun uiterste best om een kleinere partij er bij te halen. Zoals in 2003, toen ze eerst met SGP en ChristenUnie gingen praten om vervolgens uit te komen bij het zieltogende D66.

Het kabinet Balkenende verdient een goed alternatief, zodat de bevolking echt iets te kiezen heeft bij de volgende stemcomputergang voor de Tweede Kamer. VVD en CDA lijken daar wel aan mee te willen werken. De versgekozen VVD-leider Rutte heeft zo'n haast zijn verondersteld progressief-liberaal imago van zich af te te schudden dat hij in onverbloemd rechtse taal de achterban van Verdonk probeert te *pleasen*. Balkenende zit sowieso vastgebakken aan het beleid van dit kabinet en kan niet anders doen dan het verdedigen – en daarmee de coalitie dit beleid schraagt.

Nu moeten de linkse partijen dat nog zelf willen. Ruim een jaar geleden sloegen een aantal Kamerleden van PvdA, GroenLinks en SP, waaronder schrijver dezes, de handen ineen voor 'Een Ander Nederland'. Zij publiceerden een oproep, lanceerde een website en belegden discussiebijeenkomsten om de wenselijkheid van een links alternatief te benadrukken en de mogelijkheid ervan te onderzoeken. Opiniëpielingen wijzen al lang uit dat het huidige kabinet zijn meerderheid kwijt is en links samen rond de 75 zetels schommelt. Onder kiezers is een links kabinet de meest favoriete

optie. In de Tweede Kamer blijken de drie fracties het vaak met elkaar eens te zijn. Uiteraard zijn er verschillen tussen PvdA, GroenLinks en SP –en dat is maar goed ook- maar die verschillen zijn kleiner dan die tussen de linkse partijen enerzijds en CDA of VVD anderzijds.

En het belangrijkste argument is natuurlijk: de inhoud van het beleid. Een links kabinet kan het verschil maken tussen een kil en een sociaal beleid, een beleid dat migranten insluit in plaats van uitsluit, een beleid dat internationale solidariteit als uitgangspunt van handelen neemt en niet de oliebelangen van de VS.

Zijn er nog beren op de weg? Natuurlijk! De PvdA (Bos) moet de angst en voorzichtigheid van zich afschudden en zich realiseren dat zijn kiezers een links beleid willen én dat hij zijn programma beter kan realiseren met SP en GroenLinks, dan met CDA of VVD. De SP (Marijnissen) moet meer investeren in het aandragen van linkse, toekomstgerichte oplossingen in plaats van alleen maar 'nee' te roepen en zo het bestaande te verdedigen. En GroenLinks moet ervan doordrongen zijn dat een 'Linkse Lente' alleen kan bloeien als het gespeend blijft van liberale onkruid.

Leo Platvoet
Eerste Kamerlid GroenLinks
www.leoplatvoet.nl